

## **Excursie naar de Emslandkampen op 5 april 2014**

Op 5 april zijn een aantal leden van onze vereniging o.l.v. Pieter Albers op excursie geweest naar de Emslandkampen.

Om 8.00 uur werd er verzameld op het Concordiaplein en vertrok de bus naar Emmen waar de bus aangevuld werd met belangstellenden uit de omgeving van Emmen.

De route ging via Klazienaveen en Zwartemeer naar Duitsland. Via de bekende Nord-Süd route werden de begraafplaatsen van Versen (kamp 9), waar nog een originele barak staat, en Wesuwe (kamp 8), met grafzerken waarin de namen gebeiteld staan, als eerste bezocht.

Na de koffiestop bij restaurant Kocks-Geers in Rütenbrock werd de weg noordoostwaarts vervolgd naar Esterwegen, waar een bezoek werd gebracht aan de begraafplaats op de Teufelsberg, hier wordt jaarlijks rond 8 mei de herdenking gehouden.

In Esterwegen werd in de het restaurant “Zum Alten Herrenhaus” de lunch genuttigd.

Na de lunch werd de reis voortgezet naar het nieuwe documentatie- en herinneringscentrum van de Emslandkampen, genaamd “Gedenkstätte Esterwegen”. Het centrum, groots opgezet, is op 31 oktober 2011 geopend en bevindt zich op een historische plek in de geschiedenis van de Emslandkampen, want hier was van 1933 tot 1945 het beruchte kamp 7 (Esterwegen) gevestigd, bekend geworden onder de naam: “Die Hölle am Waldesrand” of te wel “De hel aan de bosrand”.

Allereerst werd er een film bekeken, waarin o.a. twee oud gevangenen vertellen over hun kampervaringen (Nederlandse versie). Daarna werd er een wandelingetje gemaakt over het vroegere kampterrein en vervolgens kon men op eigen gelegenheid en in eigen tempo de expositieruimte verkennen, waarin foto's, filmpjes, geluidsfragmenten e.d. de geschiedenis van de 15 kampen uit de doeken wordt gedaan.

De bus vervolgde zijn rit naar Aschendorfermoor, waar de pseudo-kapitein Willy Herold op het laatst van de oorlog nog zo'n 150 man heeft vermoord.

Via Winschoten werd weer naar Middelstum gereden en kon men terug zien op een zeer geslaagde excursie.