

Verslag van de ledenavond
14 november 2012 20.00 uur
in de theeschenkerij van Ewsum.

Historische Vereniging



Middelstum

Nadat de voorzitter Albert Stol iedereen welkom had geheten en in het bijzonder Joop Tilbusscher kon de echte lezing (voorlezing) beginnen.

Joop had namelijk z'n arm gebroken en was beperkt in het gebruik daarvan.

De leden (25 in getal) hebben geboeid geluisterd naar de geschiedenis van het leven van Jacob Vinhuizen.

De lezing ging over een briefwisseling tussen Jacob Vinhuizen en de Friese historicus Wümkes.

Vooraf de brieven van Jacob Vinhuizen naar Wümkes werden belicht.

Wümkes een dominee (ook in Zeerijp), had grote voorliefde voor de historie.

Hij werd, in de tijd dat hij dominee in Sneek was, na z'n verdere opleiding fulltime historicus van de provincie Friesland.

Jacob Vinhuizen heeft voor de geschiedenis van Middelstum veel betekend.

Hij was niet onbemiddeld , maar had ook grote interesse voor de geschiedenis.

Doordat hij rijk was heeft hij als een projectontwikkelaar grond gekocht en daar huizen op laten bouwen. Bv. alle huizen van De Burgemeester van Anken weg.

Het huis op de hoek "Venhorn" bij de brug heeft hij laten bouwen voor burgemeester van Anken.

Bovendien was hij wethouder en had daardoor in die tijd invloed.

Zou nu niet meer kunnen. Villa Mentheda stond er al.

Architect Tilbusscher (overgrootvader van Joop) heeft de woningen ontworpen.

De historische interesse van Jacob Vinhuizen kwam allereerst tot uiting bij de restauratie van de Hippolytuskerk.

Er werden muurschilderingen ontdekt en een oud grafzerk gevonden.

Dit was het begin van de publicatie over grafschriften.

Ook mocht hij graag excursies organiseren.

Hij ging dan op zoek naar oude graven met opschriften.

Dit gebeurde op de fiets. Lange afstanden werden afgelegd.

Tot Wedde aan toe en weer terug.

En de volgende dag weer op de fiets. Hij had waarschijnlijk een enorme energie.

Jacob Vinhuizen was een persoon die de afbraak van veel historische monumenten heeft meegemaakt, denk aan de borgen.

Zo zijn er door hem ook boeken verschenen over avondsmaal zilver en borgen.

Kleinere bekens werden in die tijd aangeschaft. De groten waren te onhygiënisch.

Maar de groten hadden inscripties en dus geschiedenis.

Zocht iemand een restaurateur voor graven dan pries Jacob Vinhuizen de overgrootvader van Dick Wijchgel aan als steenhouwer en schilder.

Jacob Vinhuizen zag de teloorgang van de adel door het verdwijnen van veel borgen.
Vandaar ook zijn publicatie over borgen.
In al deze publicaties heeft hij veel geld gestoken.

Jacob Vinhuizen schreef alles op en Wümkes maakte er een goed verhaal van.
Ze vormden met twee andere historici een 4 manschap.
Jacob Vinhuizen leefde in kringen van mensen die zijn opleiding ver te boven gingen.
Dat weerhield hem echter niet zijn levenswerk voort te zetten.
Geschiedenis te vereeuwigen en de belangstelling hiervoor, vooral het erfgoed,
ook bij scholen aan te wakkeren.
Een gedenkwaardige man waarvoor we alleen maar bewondering kunnen hebben.

Tijdens de lezing had de pauze al plaats gevonden.
Een vraag aan Joop of hij het verhaal op schrift gaat zetten, gaf het antwoord dat hij daar
over dacht.
Wanneer is nog de vraag.
Tijd voor een gesprek in ongedwongen sfeer na de lezing was er niet meer.
Men had genoeg stof ter ore gekregen om over na te denken.

Albert bracht nog de vraag over een “Historische schets Middelstum” naar voren.
Of er leden zijn die historisch onderzoek willen doen,
Of er leden zijn die bronnenmateriaal hebben over bepaalde onderwerpen.
Voorwaarde is voor een eventuele werkgroep dat het niet alleen bestuursleden zijn.
Er komt nog een aparte mail over dit onderwerp.

Hartelijke groet Hennie